

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΩΝ

Φλώρινα Σάββατο 16 Ίουνίου 2018

Πρὸς

Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν κύριον Ἀλέξη Τσίπρα.

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Εἶναι σὲ ὅλους γνωστὸ ὅτι ἐπικεῖται συνάντησί Σας μετὰ τοῦ ὁμολόγου Σας τοῦ γείτονος κράτους τῶν Σκοπίων. Σκοπὸς τῆς συναντήσεως εἶναι νὰ πέσουν οἱ ὑπογραφές γιὰ τὴν προώθησι τοῦ ξεπουλήματος τῆς Μακεδονίας μας. Μάλιστα δὲ ὡς τόπος συναντήσεως ἐπελέγη, μετὰ σημασίας, ἡ ἔνδοξη στῆν ἱστορία καὶ στῆν ὁμορφιά της Πρέσπα μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς, τῆς ἐπὶ τῶν ἀκριτικῶν συνόρων Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας μαζί μὲ τὸν Μητροπολίτη μας κύριο Θεόκλητο, ἀπευθύνουμε στῆν ἐξοχότητά Σας τούτην τὴν ὕστατη ἐκ καρδίας ἔκκλησι. Νὰ σταματήσετε τὸ μέγα ἱστορικὸ λάθος Σας. Διότι ἔτσι θὰ γράψῃ ἡ ἱστορία τοῦ μέλλοντος τὴν κίνησι αὐτή, ἂν τελικὰ ξεπουλήσετε τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας.

Αναλογισθῆτε πόσα γεγονότα διαδραματίσθηκαν πρὶν ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια στὸν τόπο πού θὰ συναντηθῆτε. Αὐτοῦ πού θὰ πατᾶτε τὴν ὥρα τῶν ὑπογραφῶν προσέξτε διότι πατᾶτε σὲ αἵματα τοῦ ἀπλοῦ Μακεδονικοῦ λαοῦ πού θυσιάσθηκε μαζί μὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς δασκάλους, γιὰ νὰ σταθῇ ἡ Πρέσπα Ἑλληνική.

Στείλετε τὴν σκέψι Σας στῆν πλατεία τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, ὅπου τὴν 1.5.1905 κατασφάχτηκε ὁ παπαΝικόλας ἐνώπιον τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ.

Πηγαίνετε στὸν Λαιμὸ τῶν Πρεσπῶν ὅπου ἡ συμμορία τοῦ Πέντσωφ σούβλισε μὲ τὰ μαχαίρια τῶν παπαΣταῦρο, τὸν σήκωσαν ἐπάνω καὶ τὸν ἔριξαν αἰμόφυρτο στὸ χῶμα.

Ἰδέτε τὸν λεβέντη παπαΣταῦρο Τσάμη νὰ τὸν κατακρεουργοῦν μὲ τὰ τσεκούρια τους στὶς 27.8.1906.

Κοιτᾶξτε στῆ Σκοπιὰ δίπλα στῆ Φλώρινα. Κυριακὴ πρωΐ δολοφονοῦν τὸν παπαΚωνσταντῖνο Σταμπουλῆ στῆν πόρτα τῆς ἐκκλησιᾶς του. Αὐτὴ ἡ πόρτα εἶναι κλειστὴ ἀπὸ τότε, ὅπως καὶ τοῦ μάρτυρα πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε΄.

Δέστε στὸν Πολυπόταμο τὸν παπαΚωνσταντῖνο μὲ 12 σφαῖρες καὶ κομμένες τὶς φλέβες του. Κοιτᾶξτε στὸ Κρατερό στὶς 5.6.1903 τὴ δολοφονία τοῦ παπαΔημήτρη καὶ τοῦ δασκαλου.

Κοιτᾶξτε λίγο τὸ ἄγαλμα τοῦ παπαΚωνσταντίνου Παπαδόπουλου ἐκεῖ στοὺς Ψαράδες πὺν εἶσθε.

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Ἐλάχιστα καὶ ἐνδεικτικὰ γράφουμε στὴν παροῦσα ἐπιστολή μας. Εἶναι ὅμως ἀμέτρητα τὰ ἐγκλήματα τῶν **Μακεδονοφάγων**, πὺν ἡ ὄρεξι τοὺς κρατᾶει ἀπὸ τότε θεριεμένη καὶ ἀκόρεστη μέχρι σήμερα γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Μὴ βλέπετε τὰ χαμόγελά τους. Οὔτε τὶς κινήσεις καλῆς θελήσεως γιὰ ἀλλαγές σὲ ὀνόματα κλεμμένα καὶ προσφορὰ ἀγαλμάτων. Αὐτὰ ἄς τὰ κάνουν ἀσβέστη, δὲν τὰ χρειαζόμαστε. Ἡ Μακεδονία μας εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀγάλματα πρωτότυπα καὶ ὄχι μαϊμουδες. Μὴν ἀκοῦτε τὶς ξένες σειρήνες τάχα μου γιὰ εἰσροή κεφαλαίων καὶ ἀνταποδομάτων. Θὰ παραμείνη μόνο τὸ γεγονός τοῦ ξεπουλήματος τῆς Μακεδονίας καὶ οὐδὲν θετικόν.

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Δέστε τέλος τὴν θυσία τοῦ Παύλου Μελά. Δὲν ἦταν «οἱ Παυλομελάδες συμμορίτες», πὺν ἔγραφαν στὸ παρελθόν. Ἦταν εὐγενική θυσία ἑνὸς ἐπάννυμου μαζί μὲ τοῦ ὑπέροχου καπετάνΚώττα, πὺν δὲν γνῶριζε λέξι ἐλληνική καὶ εἶχε ἐλληνική συνείδηση, ὅπως καὶ τόσων ἀξιοθαύμαστων ἀνωνύμων γιὰ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Μὴν προχωρῆτε στὸ ἐπιχειρούμενο ἔγκλημα κατὰ τῆς Μακεδονίας μας. Αὐτὴ **ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.**

Ὅλοι οἱ 120 Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.